



Året som gått 2022

Årsmötet

27 seniorer hade hörsammat kallelsen till årsmöte, denna gång för att lägga både 2020 och 2021 till handlingarna.

Innan förhandlingarna, som även detta år leddes av Arne Axelsson, hölls presentation över Kenneth Johansson, Kaj Skärstrand, Jan Helger, Åke Rödin och Torbjörn Frohm.



Årsmötesprotokollet hittar du på vår hemsida, fliken ”Åren som gått”.

Jan Führ avtackades för sina insatser i styrelsen.



Gunnar Hagberg från Norrköpings Tidningar kåserade kring sina år som journalist i Norrköping.

Efter årsmötet bjöds traditionsenligt på kaffe och bulle.

Styrelsearbetet

Styrelsen har haft fyra möten, varav ett konstituerande möte i samband med årsmötet. Fokus på januarimötet låg på förberedelser för årsmötet, övriga möten har ägnats åt planering inför våra aktiviteter. Som vanligt vid kassörsbyte uppstod administrativa svårigheter visavi Swedbank, men vår nya kassör Monica redde ut det med glans.

Medlemsutvecklingen

Föreningen har för närvarande 102 medlemmar (98 betalande och 4 avgiftsfria).

Aktiviteter

Verksamhetsplanen innehöll 5 aktiviteter:

1. Besök på Ellen Keys Strand och Werner von Heidenstams Övralid
2. Besök på Kärleken trädgårdar
3. Besök på Åbergs museum och Tidö slott
4. Julbord 12 december på Odd Fellow.

Besök på Ellen Keys Strand och Werner von Heidenstams Övralid

På morgonen den 12 maj samlades knappt 30 seniorer vid busstationen för avfärd mot Omberg. Ytterligare 4 anslöt vid Strand med egen bil.



Solen sken men vinden krusade Vätterns yta ett 10-tal meter nedanför våra fötter. Vi var lite tidiga och fick kura i lä.



Väl inne (fotoförbud) möttes vi av en kunnig guide. Hon berättade att Ellen Key, uppväxt i ett förmöget hem utanför Västervik, fick söka sig egen utkomst då gården gick föräldrarna ur händerna. Hennes bana som folkbildare gick bl.a. via Anna Whitlocks skola och Fogelstadgruppen.

Som barn till en riksdagsman och en statsministerdotter rörde hon sig inom Stockholms kulturelit vilket resulterat i många föremål i huset. Hennes önskan var ursprungligen att återköpa den förlorade gården, men då detta inte gick lät hon uppföra Strand 1910-1912.

Inredningen på Strand är i stor utsträckning från Keys föräldrars gård samt från mor- och farföräldrarnas hem. De flesta konstverk är gåvor direkt från konstnärerna. Här finns verk av bland andra prins Eugen, Richard Berg, Karl Nordström, Carl Larsson och Anders Zorn.

Idag fungerar huset, dels som museum, dels som "retreat" för kvinnor som vill dra sig undan vardagen några veckor och arbeta med något projekt i Ellen Keys anda. Vi fick träffa en av dessa, en arkitekt som slutförde en studie om bostadsområden med fokus på kvinnors situation.



Efter rundvandringen gick färden in till Vadstena för en god lunch på Starby värdshus.



En kort bussresa tog oss sedan till Övralid strax norr om Motala.



En sakkunnig guide visade oss runt och berättade om författaren, hans liv och hans produktion. Heidenstam föddes på Olshammars herrgård nordväst på andra sidan Vättern, den gick att se innan träden växt till sig till dagens storlek.

Han, och hans hundar, ligger begravda vid Övralid.



Hans arbetsplats är i stort sett orörd.

Efter besöket bjöds på kaffe och bulle i den så kallade farfarsstugan. Sjökapten Österlund serverade en intressant utvikning om "Heidenstammare", En viktig fyrtypp konstruerad av Werners far som var fyrbyggare och chef på Lotsverket på sin tid.

Besök på Kärleken trädgårdar

(Jan Gillqvists och Karola Messners trädgård)

Den 16 juni gjorde vi en resa ner till Gryt och besökte den fantastiska Kärlekens Trädgård. Vi var runt 39 glada seniorer.



När vi kom fram blev vi varmt mottagna av ägarinnan Karola Messner (En helt fantastisk kvinna). Hon inledde med att berätta om hur hon och hennes man hade fått idén om att skapa denna fantastiska trädgård. En trädgård där det finns ca 700 Rododendron, ett stort antal Magnolior 1000 rosor, därav många fantastiska klängrosor på bågar insprängt i den Östgötska skärgården. Det finns också många skulpturer. Tyvärr var vi där någon månad för tidigt för att få uppleva de vackra rosorna.





Efter avslutad rundvandring och att vi fått en förevisning av konstverken som behandlar tidsperioden långt före vår tideräkning och fram till våra dagar utfört av Karola Messner, intog vi lunch på Gryts varv. Efter lunchen var det dags att kliva på bussen för hemresa. Vi hade tur för när vi kom ombord på bussen kom regnet. Gå gärna in på Kärlekens trädgårds hemsida för vidare information:

<http://www.lilla-vik.se>

Besök på Åbergs museum och Tidö slott

26 glada seniorer klev på bussen för det som ursprungligen var tänkt att bli en tvådagarsresa med övernattnig i Uppsala. Visningen av RTCC kunde inte genomföras på grund av restriktioner som följd av Putins illdåd i Ukraina. Skenande dieselpriser samt höga hotellkostnader bidrog till vad vi bedömde var ett alltför högt pris för resan. Vi bokade därför istället en endagstripp med två av de ursprungligen tänkta resmålen. Föreningens goda ekonomi gjorde att vi valde att subventionera resan med tanke på dieselpriset.



Efter en stunds bussresa möttes vi av en guide som visade oss museet.

Åbergs museum innehåller inte bara leksaker med anknytning till Musse pigg utan presenterar dessutom en god inblick i seriehistorien. Här finns gott om intressanta tidskrifter, konst och andra föremål som påminde oss seniorer om vår barndoms serietidningar, och äldre än så naturligtvis.



Herr Åberg själv var tillstädes och bjöd både på selfies och signerade souvenirer.



Vissa passade även på att förbättra Swingen i Roderic McDonalds maskin från filmen "Den ofrivillige golfaren".

Här fanns även en sevärd separatutställning om Pettsons skapare Sven Nordqvist.

Museet innehöll även en bra lunchrestaurant som serverade oss en god lax.

Efter lunchen styrdes färden mot Tidö slott. Tidö slott är sannolikt ett av Sveriges bäst bevarade och mest levande slott från stormaktstiden. Axel Oxenstierna, som var Gustaf II Adolfs rikskansler och Drottning Kristinas förmyndare, lät uppföra byggnaden 1625–1641. Slottet är byggt i holländsk renässansstil. I 200 år ägdes Tidö av den Oxenstiernska familjen och såldes första gången 1840. Det påföljande halvseklet innebar en stark nedgångsperiod för slottet då det bytte ägare inte mindre än sex gånger tills det köptes av Carl-David von Schinkel 1890.



I dag ägs och drivs Tidö Slott av David von Schinkel. Ända fram till 1971 var Tidö helt privat men öppnades då upp av Davids far Carl-David von Schinkel så att allmänheten skulle kunna ta del av detta fantastiska kulturarv som än idag är en privat bostad och hemvist för exklusiva jaktarrangemang. Idag är väl slottet mest känt för att sittande regering förhandlade fram sin överenskommelse där.



Guidningen började i Riddarsalen, där vi fick oss en rejäl duvning i hur högadeln levde. Inte alltid en dans på rosor.

Vi fortsatte in i slottets nedervåning och avslutade i paradmatsalen, som fortfarande används av familjen vid högtidliga tillfällen.

Efter guidningen körde oss bussen en kort sträcka, till gårdens ekonomibyggnader, där slottets motorcykelmuseum MC

Collection och café är inrymt. Nu smakade kaffe och smörgås bra innan en enskild rundvandring tog vid.

MC Collections fantastiska samling av motorcyklar visar cyklar från 1900-talets början fram till idag. Flera av de utställda motorcyklarna kopplas till mc-personligheter och deras historier. Ett rikt bildmaterial berättar om tävlingsförare, konstruktörer och vanliga knuttar.



Mycket att se på var det. För oss som aldrig åkt hoj var det ändå kul att återse de fabrikat som man kunde se i gamla tider – Norton, Triumph, BSA, mycket Husqvarna etc.



Traditionellt julbord 12 december.

Vilken uppslutning! 60 medlemmar kom samman och trivdes vid vår jullunch på Odd Fellow, se där föreningens syfte.

Vi inledde som vanligt med glöggmingel i ljusgården utanför bankettsalen och förflyttade oss därefter en trappa upp för ett stämmingsfullt luciaframträdande av Navestadskolans klass 8c.



När luciasångerna klingat ut väntade krögarparet från restaurant Charlies med rikliga sillbord, kallskuret, varma bordet, dessert och godis.



Alla lät sig väl smaka och sorlet från borden steg mot taket.

Tack för i år och välkommen till 2023 års aktiviteter!
Styrelsen