



En dag på Vikbolandet!

Den 25 maj klockan 09.00 avgår bussen från Resecentrum (någon av "C-hållplatserna") till det första målet - Zarah Leander Museet i Häradshammar på Vikbolandet.



Zarah Leander föddes 1907 i Karlstad och var en schlagersångerska och skådespelare som vann stort anseende som revyartist och primadonna. Hon spelade bl a mot Max Hansen i Wien 1936 där tyskarna fick upp ögonen för henne. De "behövde" ju någon som kunde efterträda Marlene Dietrich. Hon blev alltså en firad stjärna i Tyskland. När hon kom hem till Sverige 1943 blev hon dock utstött som artist p.g.a. vistelsen i Tyskland. Med tiden togs hon "till nåder" och blev en stor stjärna även i hemlandet.

Efter att ha fikat i Häradshammar åker vi till Vikbolandsstruts och bekantar oss under en guidad tur med deras stora och små djur.



Vi avslutar där med marinerad grillad struts, potatisgratäng, sallad och lättöl/mineralvatten i restaurangen. Måltiden avrundas med en strutsäggskaka och kaffe eller te.

Efter maten får vi möjlighet att se oss runt, handla i gårdsbutiken och kanske hälsa på olika djur

Anmäler dig gör du till Gunilla Blank (gunilla.blank@gmail.com eller telefon 0704-833309) **senast den 5 maj** och **betalar** 550:- gör du samtidigt till LuftfartsSeniorernas BG 278-6218. Du berättar då även om du har speciella önskemål för lunchen (t ex allergier). Om du vill ta med någon medföljande går det naturligtvis bra!

Vi räknar med att vara åter i Norrköping vid 16-tiden.

Välkommen med din anmälan!

Styrelsen