



Se Sverige i miniatyr i Kungsör och Örebro slott Resa den 14 september



Avresa från Norrköping resecentrum kl. **08.00** och beräknad **hemkomst ca 17.00**.

Ta gärna med egen fika till bussen.



Vi får en guidad tur genom **Miniature Kingdom** i Kungsör som är en modelljärnväg i skala 1:87 med inspiration från olika delar av Sverige. Anläggningen är idag 200 m² och innehåller delar av Sverige från Abisko ner till Kungsör. Tåg, lastbilar och bussar rullar genom Kungariket och passerar bland annat Norrland, Dalarna, Stockholm, Uppsala, Västerås, Eskilstuna och Örebro. Det finns fler än 3100 figurer, därav ett antal kändisar. Denna anläggning har något för alla.

Här finns möjlighet att köpa fika på plats och var och en fikar efter eget behov, vi har inte bokat något gemensamt.

Efter denna fantastiska miniatyrvärld styr vi kosan mot Örebro och **Naturens Hus** som ligger mellan naturreservaten Oset och Rynningeviken och där äter vi lunch.



Mätta och belåtna tar vi bussen den korta biten in mot de centrala delarna av Örebro för att besöka **Örebro slott**. Ett slott som är äldre än Sverige, lite beroende på hur man räknar. I över 700 år har kungligheter, tyranner, frälsemän, tjuvar och charmtroll lämnat spår och historier efter sig på slottet.

Styrelsen hälsar alla seniorer med respektive välkomna!

Anmälan görs senast den 25 augusti till Gunilla Blank på e-mail gunilla.blank@gmail.com eller telefon 0704-83 33 09 och i samband med anmälan betalar du in 700 kr per person till LuftfartsSeniorernas **BG 278-6218** (glöm inte ange ditt namn på inbetalningen).

Läs mer om våra besöksmål i följande länkar:

[Miniature kingdom i Kungsör](#)

[Örebro slott](#)